



MEMUR-SEN

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU



ÖZEL SAYI • OCAK 2005



**Tarih Zalimleri
Asla Affetmeyecektir !**

**ABD Tarihi Sömürü, Zulüm
ve Katliamın Tarihidir.**

**MEMUR - SEN
VAHŞETE DUR DİYOR !**

Tarih Zalimleri Asla Affetmeyecektir !

Emperyalist güçlerin kendi çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sömürge politikalarına devam etmesi 21. yüzyılda da devam ediyor. Kendi çıkarları ve emelleri doğrultusunda istedikleri ülkeyi işgal edebilen ve halkını köleleştirmeye çalışan emperyalist güçler, tarihlerini kanla yazmaya devam ederken, vahşetlerini tüm dünyanın gözü önünde hayasızca sergiliyor. Sömürgeleştirme faaliyetlerini dünyanın en uzak köşesine barış, demokrasi, insan hakları, özgürlük götürme iddiasıyla yürüten emperyalist güçler en son vahşetini "**Irak'ı Özgürleştirme**" adı altında gerçekleştirmektedir.

Ortadoğu'daki zengin petrol yataklarına sahip olarak bölgeyi denetim altına almak isteyen ABD ve işbirlikçileri, Irak'a demokrasi, insan hakları ve özgürlük getirme vaatleriyle girerek, şimdiye kadar tarihin gördüğü en büyük soykırımı gerçekleştirmeye başladılar. Irak'ta ABD ve işbirlikçilerinin dünyanın gözleri önünde masum halka yaptıkları insanlık dışı işkenceler, dünyaya çağdaşlık dersi vermeye kalkanların gerçek yüzlerini ve niyetlerini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD'nin; Irak'ta uyguladığı insanlık dışı işkence ve uygulamalarına Türkiye olarak sessiz kalmamalıyız. İşgal ettiği ülkelerde işkenceyi sistematik olarak uygulayan ABD, küçük kız çocukları ve yaşlı kadınların dahi ırzına geçerken orada yaşananları bir ölüm sessizliği içinde seyretmemiz mümkün değildir. Nerede uluslararası barış gönüllüleri? Nerede insan hakları kuruluşları? Kuzey denizinde buzullar arasında sıkışan bir balina için, Körfez'de petrole bulanmış karabatak görüntüleri için duygusallaşan, ayağa kalkan uluslararası toplum, Irak'ta yaşanan katliamlar karşısında

neden kılını kıpırdatmıyor ? Ne yazık ki uluslar arası toplum pasif bir izleyici olarak bu vahşeti sadece seyretmektedir. **İnsanlığa karşı bu derece soykırım yapanlara sessiz kalmak soykırımı ortak olmaktır.** Bu işkence ve katliamları yapanlar, vahşetlerini sadistçe taçlandırmış şekilde dünya objektiflerine poz vermekten hayvani bir haz duymaktadırlar. Çağdaş ABD ve

batı uygarlığının tarihsel genetiğini ortaya çıkaran bu vahşetler, insanlığın olarak hatırlanacak ve unutulmayacaklardır.

Irak'ı barış, özgürlük ve demokrasi adına işgal edenlerin, işgal sürecindeki uygulamalarıyla neyi amaçladıkları ortaya çıkmıştır. **Büyük Ortadoğu Projesi adı altında yeni haritalar ve projeksiyonları tezgahlayan ABD ve işbirlikçilerinin Irak halkına yönelik vahşet ve işkenceleri insanlığın ortak hafızasından silinmeyecektir.** Büyük Ortadoğu Projesi "Büyük Vahşet Projesi"ne dönüşmüştür.

Terörle savaşı kendi muhteris ve kirli savaşının gerekçesi yapan ABD terörizmine karşı yeni dünya tasarımcılarının güçlerinin zirvesindeki bu vahşet uygulamaları, insanlığın geleceğine olan kuşku ve endişelerini netleştirmiştir. Savaş makinelerine, terminatörlere barıştan bahsetmenin fantezi olduğunun bilincindeyiz. Karanlık 11 Eylül'ün ardından "Haçlı Savaşlarının yeniden başladığı"nı ilan eden Bush ve ortakları şunu bilmelidir ki: İnsanlık yeniden yıkılıp kurulmuyor. İnsanlık bunların genlerinde taşıdıkları DNA'ları, Hiroşima, Nagazaki, Vietnam, Somali, Afganistan'daki vahşet ve katliamlardan tanımaktadır. Demokrasi ihracı, insan hakları, özgürlükler, enerji kaynakları bahanedir. Haçlı ruhu yeniden hortlamıştır. Buna karşı duyarlı her insanı, nerede olursa olsun "her türlü araçla mücadele"ye çağırıyoruz.

Kendilerini savaş makinesi, mazlum ulusları da savaş malzemesi olarak görmeye devam eden ABD ve müttefikleri, dünyayı büründürdükleri kan ve vahşet atmosferinin hesabını nasıl vereceklerdir?

Birleşmiş Milletler ve tüm Dünya İnsan Hakları Kuruluşları bu vahşete karşı uluslar arası kampanyalar başlatmalıdır "Savaşa hayır!" demenin ötesinde tavır ve yaptırımlar ortaya konulmalıdır. Evet. Irak'ta yüksek yoğunluklu bir direniş ve kurtuluş savaşı sürüyor. **Irak'taki katliamı durdurmak ve kamuoyu oluşturmak için bir sivil toplum örgütü olarak Memur-Sen Sendikaları ve İl ve ilçe başkanlıkları ile yurt genelinde telin mitingleri ve basın açıklamaları yaparak konuyu gündeme taşımış ve diğer sivil toplum örgütlerinin de sahip çıkmalarına öncülük etmiştir.** Memnuniyetle ifade etmek gerekirse ülkemizde her görüşe ve düşünceye mensup insanlar çeşitli etkinliklerle bu katliamı telin etmeye başlamışlar ve protestolar artarak devam etmektedir. Memur-Sen olarak işgalci ABD ve koalisyonunun katliamlarına karşı ilgili kuruluşları; AB, BM, NATO ve diğer uluslar arası kuruluşları bu vahşet ve katliamların durdurulması için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Irak halkının hafızasından tümüyle silinse bile bu sadist işkence ve katliamlar tüm insanlığın hafızasından silinmeyecektir! **İNSANLIK BU VAHŞETE DUR! DEMELİDİR.**

Dr. Ahmet AKSU
Memur-Sen Konfederasyonu
Genel Başkanı



FELLUCEYİM BEN !

Felluce'yim ben!
Felluce'yim ben... Yıkık, harap, mağrur ve asi...
Medeniyet denilen arsız yalanın tekzibi...
İşgale uğradım, yağmalandım, kana bulandım.
Evlatlarım ceset ceset yatar caddelerimde...
...dünyanın gözleri önünde...
Sofrasında yer aradığınız bir ziyafetin zor
lokmasıyım.
Barbarların istilasını karşısında Şark'ın
nefs - i müdafaasıyım.

* * *

Bayramdı.
Çatışma vardı.
Cuma sabahı camide
vuruldu.
Yerde can çekişirken
bulundum.
Yaradan'ın evinde,
Yok - eden vardı o
gün...
Aradıklarımı
söyledikleri kitle -
sel imha
silahlarıyla
geldiler.
Kafama nişan
alıp, beynimi
deldiler.
Dağıldı kafam,
parçalandı
yüzüm.
Kızıla kesti
dayandığım
duvar;
Kendi kanıma
gömüldüm.

* * *

Tanırsınız beni...
Vietnam'da beynine
kurşun sıkılan da
bendim;
Filistin'de taşlarla kolu
bacağı kırılan da...
İzmir'de ilk kurşunu atan
da...
Hepsinde suçum aynıydı:
İşgalciye karşı ülkemi
savunuyordum.
Ve kanlar içinde yattığım yerden
dünyaya, unuttuğu bir yemini, "isyan"ı
hatırlatıyordum.

* * *

Fakat ne mümkün!
Katilim, benden çok önce dağıtmış dünyanın
beynini...
Kara bir perde inmiş Ademoğullarının gözüne...
Görmüyor, duymuyor, ses vermiyor.
Susuyor riyakarca...
Aslan tarafından parçalanan avın artığına göz
dikmiş sırtlanların iştahıyla...
...susuyor, katliama ortak olma
pahasına...

* * *

Şimdi yalanlar söyleyecekler
sana...

"Özgürlük götürdük, onun
için öldürdük"
diyecekler.

Bir tek yüzüm var,
bunun karşısına
koyabilecek.

Bu darmadağın, bu
delik deşik, bu
kanlı yüz, feneri
olsun kör
gözlerinizin...
Felluce adını,
zulmün
defterine yazın.
Ve asla
unutmayın.
Dönerim bir
gün; mazlumun
ahı gibi çıkar
gelirim.
İsyanlarla,
sandıklarla...
olmazsa, belime
sarılmış bombalar,
cephane yüklü
kamyonlarla...

"Terörist" diye
iştirsiniz manşetlerde
adımı yine;

büyüğüne tapar,
küçüğünü lanetlersiniz.

Suçlunun savcı, mazlumun
sanık olduğu bu sefil
mahkemede,

adım adım faşizme gidersiniz.

Ödersiniz bedelini sükutunuzun...

Bir gün pişman olursunuz.

İşte o gün hatırlayın beni:

Ben, Felluce'yim. 21. asrın kabristanı,
insanlığın son kalesiyim.

Can DÜNDAR

ABD TARİHİ SÖMÜRÜ, ZULÜM



ABD... Medeniyetin beşiği, Özgürlükler ülkesi, Demokrasi havarisi, İnsan Hak ve Özgürlükleri'nin yılmaz savunucusu...

Artık adı anıldığında akla işgaller, katliamlar, kan ve gözyaşı geliyor...

ABD... Kızılderilileri katleden kovboyların ülkesi... Filmlerde hep "kötü"ye karşı "iyi"nin yanında savaşan "kahraman" kovboyların ülkesi... Ve ABD, ahlaki çöküntünün yarattığı çürümenin, yozlaşmanın, kokuşmuşluğun doruğu olan ülke.

ABD demek; kendi menfaatleri uğruna hiç gözünü kırpmadan milyonlarca insanı bir anda katletmek demek..., Kendi emelleri uğruna ülkelerin, medeniyetlerin, tarihlerin yok edilmesi demek... Çocukların açlıktan, hastalıktan, tonlarca bombanın altında can vermesi demek... Uyuşturucunun, fuhuşun, bunalımların, emperyalist kültürün halkın bünyesini sararak, onu her türlü değerden uzaklaştırarak bir bataklıkta içinde çürütüp yok etmesi demek. Evet, bugün ABD artık bu saydığımız ve daha da fazla olan suçlarla anılan bir ülke. Elbette bütün bunlar bir anda olup biten şeyler değil. Bunlar yüzyılların birikimi sonucu oluştu. Bütün bu olumsuzluklar birike birike dünya halklarının bilincinde bugünkü ABD'yi oluşturmuştur. ABD'nin tarihi, bu yüzden işgal ve katliamlar tarihi olmuştur.

Egemenliklerini Soykırımla Kurdular

Avrupa'dan gelen "beyaz adam" Kuzey Amerika'da boy gösterdiğinde bugünkü ABD'nin bulunduğu topraklar üzerinde yaklaşık 2.5 milyon kadar Kızılderili, kabileler ve aşiretler halinde yaşamlarını sürdürüyordu. "Beyaz adam" binlerce kilometre öteden gelmiş ve Amerika'yı binlerce yıldır üzerinde yaşayan yerli halkın elinden zorla almıştı. Kızılderililer sömürgeci Avrupalıların vatanlarını işgal etmesine karşı direniyor, topraklarından ayrılmak istemiyorlardı. Fakat kıtaya yerleşen sömürgeciler kadın- erkek, çoluk- çocuk demeden Kızılderililerin çoğunu katlettiler. Hatta bir Kızılderili tutsağı ya da kafa derisini getiren herkese 40 İngiliz Sterlini verileceği ilan edildi. Bu ödül 100 İngiliz Sterline kadar yükseltirken aynı zamanda kadın ve çocuk kafatası derileri için de ödülün yarısı ödeniyordu.

Kızılderililer ise yüzyıllar boyu teslim olmamak için sürdürdükleri savaşımlardan, hastalıktan, kıtlıktan, soğuktan bir avuç kalmışlardı. Chickahomimyer, Masasostler, Nanticokeler, Potomaclar artık yoktu bu topraklarda. Kalanlar ise bir avuç ve perişandı. İşgalci beyaz adam ateşli silahlarıyla, viskisiyle (ateş suyu) her türlü egemenliklerini akıttıkları kan ve katlettikleri Kızılderililer üzerine kurdular.

Yaşanan vahşet ve soykırım Kızılderilileri bitme noktasına getirmişti. Bu vahşetin nerelere kadar uzanacağını ise yaşadıkları ve sezgileri ile hisseden Kızılderili reisinin sözleri adeta bugünün habercisidir: "(...) Beyaz adam, anası olan toprağa ve kardeşi olan gökyüzüne alınıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir şey gözüyle bakar. Onun bu ihtirasıdır ki; toprakları çölleştirecek ve herşeyi yiyip bitirecektir." (Kızılderililer adına Reis Seattle tarafından ABD Başkanına hitaben 1854'te yazılmış bir mektuptan.)

Amerika kıtası, tüm tarih boyunca insanoğlunun yaşadığı en büyük soykırım ve zulümlerden birine sahne oldu. Binlerce kilometre uzaklıktan gelen, okyanusları geçip kıtayı istila eden sömürgeciler, buranın tüm zenginliklerine el koymakla kalmıyor aynı zamanda yerli halkları köleleştirmeye de çalışıyorlar ve vatanını savunan, esaret altına girmek istemeyen yerli halkların direnişini soykırımla durdurmaya çalışıyorlardı. Dünyada ilk kez biyolojik silahlar derileri kızıl olanlar üzerinde denendi. Çiçek mikrobu bulaştırılmış battaniyeleri Kızılderililere dağıtan Amerika, hastalıktan kırılmalarını sağladı. 30 milyon kadar kızıl derilinin bu hastalıktan öldüğü söyleniyor.

Kısacası yaşanan bu Kızılderili soykırımı ve yüzlerce kabilenin kıtadan silinmesi üzerine bugünkü Amerika'nın temelleri atılmaktaydı.

VE KATLIAMLARIN TARİHİDİR

ABD'nin Kara Suçu: Kölecilik

"Yeni Dünya'nın zengin ve bakir toprakları sömürgeci Avrupalıların iştahını kabartıyordu. Toprakları vahşi kızilderililerden eşine az rastlanır bir vahşetle temizleyen sömürgeci Avrupa Devletleri, Avrupa'dan gelen yoğun göçlere rağmen işgücü yetersizliği çekiyorlardı. Toprağın çok ve zengin olması, bunu işleyecek oranda bir çalışan kitlesi ihtiyacını da ortaya çıkarıyordu. Bu ihtiyacın en önemli sonucu; köleleştirilen Afrikalı yerlilerin Amerika'ya çalıştırılmak üzere taşınmasıydı. Bu ise Amerika'da hala sürmekte olan ırkçılığın da ilk tohumlarını atacaktı. Köle tacirleri tarafından tutsak edilen Afrikalı esirler zincire vurularak kıtaya getiriliyor ve buralarda kurulan pazarlarda hayvanlar gibi açık artırmalarla satılıyordu. Köleler özellikle güneydeki kolonilerde, tarım işletmelerinde tütün, pirinç vb. işlerde kullanılıyordu. Kölelerin çalıştırıldıkları işletmelerden kaçması sıkça rastlanan bir durumdu. Bu durumda, kaçan köleler en vahşi yöntemlerle cezalandırılıyordu. Kaçağın arkasına düşülüyor, yakalandığında ise kolları kesilerek bedeni kızgın zifte atılıyor, daha sonra da asılıyordu. Bu durum aynı zamanda kaçmayı düşünen diğer kölelere de bir gözdağı olarak düşünülüyordu. Kölecilik kısa süre içerisinde o kadar yaygınlaştı ki, neredeyse nüfusun yarısı kölelerden oluşuyordu. 1700'de Virginia'da 16.000 kadar köle kullanılırken, 1770'lerde bu sayı 187.000'e kadar yükseliyordu. Yine Güney Calorina'da kurulan tarım çiftliklerinde 1775'de 100.000 kişilik tarım nüfusunun sadece 25.000'i beyazdı. Ama bu çiftliklerin denetimi ve buralardan elde edilen gelirler beyazlardı. Beyaz efendilerin çıkarlarını korumak ve siyahların efendilerine karşı herhangi bir girişimlerini önlemek için çeşitli önlemler alınıyor ve siyahların işledikleri "suçlar" en ağır yöntemlerle cezalandırılıyordu. Güneş batmayan ülke İngiltere'nin, dünyanın bir ucundan diğer ucuna kurduğu sömürge düzeni insanlık tarihine kara leke olarak geçen vahşet, katliam, soykırımlarla doludur. Altın için Amerika'da Kızılderilileri katleden, ardından Maya ve Aztek uygarlıklarını yağmalayan, maden yataklarıyla dolu olan Afrika'ya elini uzatarak insanları köleleştiren sömürge düzeninin gerçekleştirdiği vahşetler, katliamlar, soykırımlar ciltler dolusu kitaplara sığmaz. Sadece ABD ve

işbirlikçilerinin son 50 yıllık tarihine bakılınca ellerini uzatmadıkları dünyanın herhangi bir coğrafya parçasının olmadığı görülüyor. Demokrasi, özgürlük, insan hakları palavralarıyla ülkeleri işgal eden, milyonlarca insanı katleden, biyolojik ve kimyasal silah kullanmaktan çekinmeyen ABD'nin işgal tarihi 1800'lü yılların sonuna kadar dayanıyor. 1883 yılında Hawaii'yi işgal eden Amerika, 1898 yılında Meksika'yı işgal etti. Yine aynı dönemde Küba'ya girdi. 1921'de ise Nikaragua'yı işgal ederek binlerce insanı katletmiştir.

1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atarak bir



anda 250 bin insanı vahşice öldürdü. 1950-53 yılında ise Kore'yi işgal etmiştir. Bu süre içerisinde ölen insan sayısı yüzbinleri aşmaktadır. 1955'te Endonezya, Laos ve Kamboçya'da düzenlediği operasyonlarda yüzlerce insan işkence edilerek katledilmiştir. 1956-59 yılları arasında Küba'da 60.000 kişiyi katletti..

Ve Vietnam... ABD'nin tarihine yüz karası olarak geçen en büyük yenilgilerinden birisi. Yasaklanmasına rağmen ABD kimyasal silah ve gazlar kullanmaktan çekinmemiş, Vietnam halkının üzerine 638 bin ton bomba atmıştır. Bitki örtüsü dahil her şeyin yok edildiği savaşta atılan bomba miktarı 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ve Afrika'ya atılan toplam bombaların yarısıdır. Kişi başına aşağı yukarı 5 bomba atılmıştır. Kimyasal silah ve gazların kullanılması sonucu 170 bin sivil ölürken, 80 bini uygulanan işkenceler ve kötü muamele yüzünden sakat kalmıştır. Bugün Irak'ta yaşandığı gibi onbinlerce Vietnamlı kadının ırzına geçilirken ABD askerleri objektiflere poz vermekten çekinmemiştir. ABD Vietnamdan çıktığı 1975 tarihinde arkasında 2 milyon sivil ölü ve sakat bırakmıştır.

En Büyük Terörist

Ardından Kamboçya, Laos, Şili, Uruguay, Arjantin, Grenada, Libya, vb... İşgaller, kuşatmalar, darbeler, kaoslar, iç karışıklıklar, krizler... Hepsinin arkasında ABD vardır. Kendi emelleri uğruna bir yandan askeri gücünü kullanmaktan çekinmezken bir yandan da diplomasi yolunu kullanarak "Demokrasi, insan hakları, özgürlük" palavralarıyla sorunlu gördüğü ülkelere müdahala ederek işbirlikçilerini başa geçirmiştir. ABD sadece 1946-1975 tarihleri arasında amaçlarına ulaşmak için tam 215 kez askeri güce başvurmuş ve yine bu yıllar içerisinde onlarca defa nükleer silah kullanma tehditleri savurmuştur. Terörizmle mücadele ettiğini söyleyen ABD, dünyanın başına en büyük terörist olarak bela olmuştur. Dünyanın hemen her yerinde işlemediği suç, karışmadığı darbe ve gerek bizzat kendi güçleriyle gerekse işbirlikçileri aracılığıyla ortak olmadığı hiçbir katliam yoktur. Yüzbinlerce kayıp ve katliam, halklara dayatılan insanlık dışı hayat şartları ve azgın sömürü küçük bir azınlığın menfaatleri içindir.

ABD'nin Körfez Saldırısı Ve Bozulan Yeni Dünya Düzeni

ABD'nin saldırgan yüzünün en açık biçimde görüldüğü gelişmelerden birisi olan Körfez Krizi 2 Ağustos 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başladı. Kuveyt'in işgaliyle Ortadoğu'daki petrole dayalı çıkarları alt-üst olan ABD'nin Irak'a tepkisi sert oldu. 17 Ocak 1991'de ABD'nin başını çektiği müttefiklerinin Irak'a yönelik havadan bombalama saldırısı başladı. ABD, Irak'ı "yola getirmek" için günlerce havadan bombardıman yaptı. Irak halkının başına tonlarca bomba yağdırdı. 23 Şubat'ta ise karadan harekate başladı. 26 Şubat'ta Irak'ın Kuveyt'ten çekileceğini açıklamasından sonra savaş geçici olarak bitti. Ancak ABD'nin saldırıları daha sonra da aralıklarla devam etti.

Körfez Savaşı sırasında AB öncülüğünde gerçekleştirilen saldırı vahşet boyutlarındaydı. Savaşın başlatıldığı gece atılan bomba miktarı, Hiroşima'ya atılan atom bombasının tahrip gücüne eşit olan 18 bin ton bombaydı. Bu savaşta her gün 2-3 bin sorti yapan uçaklar, her türlü ölümcül bombayı kullandılar. Emperyalist silah tekellerinin ürettiği silahların çoğu ilk kez Irak halkı üzerinde denendi. Irak'a 6 haftada atılan yarım milyon ton bomba, 2. Dünya Savaşı'nda 14 ayda atılan bomba miktarını

bombayı kullandılar. Emperyalist silah tekellerinin ürettiği silahların çoğu ilk kez Irak halkı üzerinde denendi. Irak'a 6 haftada atılan yarım milyon ton bomba, 2. Dünya Savaşı'nda 14 ayda atılan bomba miktarını aşıyordu.

Ve Yeniden Irak

ABD ve işbirlikçilerinin vahşetinin doruk noktasına vardığı 2. Körfez Savaşı; 19 Mart 2003 Çarşamba günü saat 01.30'da ABD Başkanı George Bush'un, Saddam'a oğullarıyla birlikte ülkeden ayrılması için tanıdığı 48 saatlik sürenin dolmasına 4 saat kala saldırı emrinin altına imza atmasıyla başladı. Bush, canlı yayınlanan "Ulusa Sesleniş" konuşmasında tarihi kararını "Koalisyon güçleri, emrimle, belirlenen noktalara saldırı düzenledi" sözleriyle dünyaya duyurdu. 20 Mart 2003'de Saddam Hüseyin'e Irak'ı terketmesi için verilen süre dolduktan 75 dakika sonra 04.31'de ilk Tomahawk füzesi Bağdat'a düştü. "Irak'ın Özgürleştirilmesi" sloganı ile başlatılan savaşta Bağdat, Körfez ve Kızıldeniz'deki gemi ve denizaltılardan atılan 40 Tomahawk füzesiyle vuruldu. Ardından Katar'dan havalanan F-117'ler Irak başkentine 1 ton ağırlığında 4 sığınağı delen bomba bıraktı. 9 Nisan: Bağdat düştü. Saddam Hüseyin'in dev heykeli devrildi. 1 Mayıs: ABD Başkanı George Bush, esas çatışmaların bittiğini, ancak terörizmle savaşın devam ettiğini açıkladı. O günden bu yana bir buçuk yıl geçti. Irak'a ne özgürlük, ne de demokrasi geldi. Iraklılara vaat edilenlerin tersi yaşandı. Savaş bitmişti ama bu kez direniş başladı.

Irak'ı özgürleştirmek sloganı ile başlatılan 2. Irak Savaşı, tarihe kara bir leke olarak geçecek görüntülere sahne oldu. Emellerini gerçekleştirme uğruna Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD ve işbirlikçilerinin "Büyük Ortadoğu Projesi" adı altında bölgede Büyük Vahşet Projesi'ni uygulamaya koyması, ABD ve işbirlikçilerinin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. ABD'nin Irak'a saldırmasının bahanesi olan kitle imha silahlarının varlığının hala ispatlanamaması savaşın gerçek nedenlerini bir kez daha gözler önüne sererken, işgale meşruiyet kazandırmak için söylenen demokrasi, özgürlük, insani değerler, Irak'ta yaşanan dramın çok uzağında bir görüntü ortaya koyuyor. Irak'ta yaşanan hak ihlallerinden en önemlisi, her insanın en temel hakkı olan yaşama hakkının ihlal edilmesidir. Saldırının başladığı 18 Mart 2003 tarihinden bu yana yüz binlerce Iraklı sivilin öldüğü bildirilmektedir. Bölgedeki hastanelerden alınan bilgiye göre her gün sayıları 5-15 arasında değişen sivil hayatını kaybetmektedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşmaktadır. Hatta Necef hastanesinin kayıtlarına göre ölen sivil sayısı asker sayısının 5 katıdır.

Kendi emelleri için Irak'ta soykırım uygulayan ve kimyasal silah kullanmaktan çekinmeyen ABD ve işbirlikçileri Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ederken, Birleşmiş Milletler ve dünyanın bu katliama sessiz kalması Irak'ta yaşanan vahşetin boyutlarının günden güne büyümesine neden olmuştur. Yüzbinlerce insanı bir anda öldüren, milyonlarca insanı yaralayan, bir o kadar insanın sakat kalmasına neden olan, kadın ve kız çocuklarına tecavüz ederken objektiflere pişkin pişkin sırttan ABD askerlerinin vahşeti, sadece Irak'ı değil, bir ülkeyi, bir medeniyeti, bir tarihi yok ediyor. Irak'ta yokolan sadece Irak değil aynı zamanda bizim insanlığımız, bizim onurumuzdur.



ABD SUÇ KRONOLOJİSİ

ABD, bugün insanlığa karşı işlenen her suçun kaynağı ve odağı haline gelmiş bir terör devletidir. Bu konuda tartışılmaz bir yere sahiptir. Ve her gün suçlarına bir yenisini eklemektedir. Suçlarının özeti bile azımsanmayacak boyuttadır. ABD'nin kısa suç kronolojisi bunun kanıtıdır.

1898'de Meksika'yı işgal etti. Aynı yıl Küba'ya girdi. 1921 yılında Nikaragua'yı işgal etti. Ulusal Muhafızlar adlı ve başını Somoza'nın çektiği terör örgütünü kurdu. Anti-emperyalist direnişin başını çeken Sandino ve 300 kişiyi katletti. 40 yıldan fazla sürecek bir terör devrini başlattı. Sabotaj ve suikastlar düzenledi. 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atarak bir anda 250 bin kişiyi vahşice öldürdü. 1950-53 yılları arasında yüzbinlerce yurtsever Koreliyi katletti. 1954'te binlerce Guetamalalıyı öldürdü. 1955'te Endonezya, Laos ve Kamboçya'da çok sayıda CIA operasyonu düzenledi. 1956-59 yılları arasında Kübada 60.000 kişiyi, ABD'lidanişmanların ve Batista'nın birlikte yürüttüğü operasyonlarda katletti. 1961'de Küba'ya karşı Domuzlar Körfezi çıkartmasını örgütledi. 1965'te işbirlikçi Suharto, 1 milyon komünist ve ilerici Endonezyalıyı katletti. Aynı yıl Dominik'e paraşütçülerini indirdi ve 10 bin Dominikliyi katletti. 1975'te Vietnam'dan kovulduğunda arkasında milyonlarca ölü ve sakat bıraktı. ABD'nin Vietnam'da halkın üzerine attığı 638 bin ton bomba, II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ve Afrika'ya atılan toplam bombaların yarısıdır. Kişi başına aşağı yukarı 5 bomba atıldığı söylenmektedir. Milyonlarca insan stratejik köylere sürülmüş, onbinlerce kadının ırzına geçilmiş, yüzbinlerce insan sakat bırakılmıştır, Milyonlarca insan işkenceden geçirilmiştir. 1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos'ta 1 milyon insanı katlettiler. 1973'te Şili'de CIA'nın düzenlediği darbe ile 30 bin kişi katledildi. Arjantin'de faşist generallerle yaptığı işbirliği sonucu 30 bin kişi kaybedildi. 1983'te Lübnan'a müdahale etti. 14 bin Deniz Piyadesinin katıldığı operasyonda binlerce ilerici yurtsever Lübnanlı katledildi. Aynı yıl Lübnan'a ikinci bir müdahalede bulundu. Akdenizde eşkiyalık yapan Amerikan 6, Filosuna ait savaş gemileri Lübnan'a günlerce bomba yağdırdı. Yine aynı yıl Grenada'yı işgal etti. Yüzlerce ilerici ve yurtsever katledildi. 1986'da uluslararası haydutluk örneği sergileyerek Libya'yı bombaladı, bine yakın sivil katletti. Ülkeye ambargo uygulayarak deniz ablukasına başvurdu. 1989'da Panama'ya asker çıkarttı ve 5 bin Panamalıyı öldürdü. 1991'de Irak'ın Kuveyt'e girişini bahane ederek diğer emperyalist güçleri de ardına takarak Irak halkına karşı bomba yağdırdı. 100 binin üzerinde insanı katlettiği bu vahseti iletişim kanallarıyla tüm dünyaya resmen izlettirdi. ABD uçakları Irak halkının üzerinde 12 bin sorti yaptılar. 1990-91 Suudi Arabistan'a askeri birlikler, jetler: Kuveyt'i işgalinin ardından Irak'la savaş; Umman, Katar, Bahreyn, BAE ve İsrail'de 540 bin asker konuşlandırıldı. 1991 Kuveyt girdi. Donanma, bombalama, askeri birlikler: Kuveyt kraliyet ailesi tahta döndü. 1992-94 Somali'yi bombalama, İç savaş sırasında, ABD önderliğindeki BM işgali; Mogadişu grubuna karşı akınlar. 1993-95 Bosna'da iç savaş sırasında olanları seyretti. 1994-96 Haiti askeri hükümete karşı abluka; askerler darbeden 3 yıl sonra Başkan Aristidi'yi yeniden iktidara getirdi. 1995 Hırvatistan'a saldırı. 1996-97 Zaire (KONGO) Askeri birlikler: Ruandalı Hutu mülteci kampında deniz piyadeleri; burası Kongo devriminin başladığı bölgeydi. 1997 Liberya askeri birlikler yabancıların tahliyesi sırasında ateş altında kaldı. 1997 Arnavutluk yabancıların tahliyesi sırasında askerler ateş altında kaldı. 1998 Sudan'a "terörist" sinir gazı tesisi olduğu iddiasıyla bir kozmetik fabrikasına saldırı. 1998 Afganistan'a saldırı. Büyükelçiliklere saldıracağı iddia edilen "köktendinci İslamcılar" tarafından kullanılan eski CIA eğitim kamplarına saldırı. 1998- Irak'a saldırı, bombalama, füzeler: Silah denetçileri Irak'ın engelleme yaptığını iddia edince 4 günlük yoğun hava saldırıları. 1999-? Yugoslavya'ya bombalama, füzeler: Sırbistan Kosova'dan çekilmeyi reddedince ağır NATO hava saldırıları. 2001 Afganistan Taliban ve Bin Ladin'e karşı yoğun ABD seferberliği. 2003-? Irak'a saldırı. Kara, deniz, hava kuvvetleri, bombalama: Irak'ta Saddam rejiminin tasfiyesi için savaş: sürekli işgal. •Somali'deki durumu bahane ederek yine diğer emperyalist güçleri de peşine takarak ülkeyi işgale girişti. •İran'a karşı başlattığı ambargoyu yıllardır sürdürüyor. •Latin Amerika'da ABD'nin bulamadığı savaş, katliam, insan hakları ihlali yok gibidir. Nikaragua'dan kaçan işkenceci, halk düşmanı kontraları Özgürlük Savaşçıları adı altında Honduras'ta üslendirdi ve silahlandırarak Nikaragua halkının üstüne saldırttı. Birçok Latin Amerika ülkesinde de Ulusal Muhafızlar adı altında Ölüm Mangaları'nı örgütledi, eğitti, finanse etti, silahlandırdı ve halkın üzerine saldırttı.

ABD, sadece 1946-1975 yılları arasında amaçlarına ulaşmak için tam 215 kez askeri gücüne başvurmuştur.

Aynı yıllarda insanlığa 19 kez nükleer Silah kullanma tehdidini savurmuştur.

MEMUR - SEN VAHŞETE "DUR!" DİYOR

Katile karşı ELELE



Bush'a karşı Türkiye'deki tepkiler oğ gibi büyüyor. Esnafın protestosu: Amerikalılar GIREMEZ

ABD'nin Irak'taki katliamlarını protesto için başlatılan "Katile cephane olmayalım kampanyası, bütün yurttan yaygınlaşıyor.. KAMPANYAYA DESTEK ÇİĞ GİBİ"

BOYKOT YURDU SANDI

Tüketiciler Birliği tarafından başlatılan kampanyaya STK'ların yanı sıra, siyasi partiler de destek veriyor... Dünyada: Ankara, Adana, Malatya, Ordu ve Elazığ'da düzenlenen protesto gösterilerinde, hem Felluce şehitleri için dua edildi.



Memur-Sen'den, Irak'taki katliamları protesto çağrısı İnsanlık görevine

SAMSUN/ ABD'nin Felluce'deki katliamlarına karşı Memur-Sen herkesi görevine çağırdı

Amerikan askerlerinin Irak'ın Felluce Kenti'nde yaptığı saldırılarda ölenlerin yakınlarına veya yaralanan Müs-

lûmanlara insani yardım yapmak için Memur-Sen, herkesi görevine çağırdı. Memur-Sen Samsun İl Başkanı Lütfi Şeno-

cak, ABD'nin huzur ve barış yerine intikam, vahşet ve kan getirdiğini savundu. Saldırlarda ölen Irak'lıların yakınları

ile yaralananlara yardım göndermeye hazırlanan Memur-Sen, herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

ABD ordusunun Irak'ta yaptığı faaliyetlerine tepki gösteren Memur-Sen Samsun İl Başkanı Lütfi Şenocak, Irak ve Filistin'deki saldırıları durdurmak için herkesi işbirliğine ve demokratik eylem birliğine davet etti. Şenocak, Türkiye çapında ABD, İngiltere ile yerli ve yabancı işbirlikçilerini kınamak için protesto eylemi yapacaklarını belirtti.

Irak'a insani yardım yapma çağrısında bulunan Şenocak, "Irak'a ilaç, elbise ve gıda yardımı konusunda girişimlerde bulunacağız. Kızılay ile birlikte hareket ederek yardım topluyacağız. Gönüllü sağlık ekipleri oluşturarak her an Irak'a gitmek için çaba harcayacağız. Mağdur ailelerin geçici olarak Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve BM nezdinde girişimlerde bulunacağız. Bu çalışmalarımıza herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.



Ağlatan vahşet

ABD ve işbirlikçilerinin Irak'ta gerçekleştirdiği vahşeti Memur-Sen Ankara'da gözyaşları içinde protesto etti. Genel Başkan Aksu, İncirlik Üssü'nün kapatılmasını isterken Başkan Yazgan, gözyaşları içinde basın açıklamasını tamamladı.

Siyonist müteahhit YENİ Dünya Düzeni'nin jandarması ABD'nin İsrail için müteahhithliğe soyunduğunu söyleyen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "BOP kapsamında yıllardır Ortadoğu'da uygulamaya konulan Siyonist plan gerçek yüzünü Felluce'de göstermiştir" dedi.



Irak yanıyor, dünya seyrediyor
Lanet olsun!
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu, "Kuzey denizinde buzullar arasında sıkışan bir beline için, ayağa kalkın uluların tohumu, Irak ve Felluce katliamları karşısında kılını kıpırdatmıyor. Soykırım karşısında pasif kalmak soykırma ortak olmaktadır" dedi.

ABD'NİN IRAK'TAKİ SİVİL KIYIMI DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI infaza tepki yaşıyor

İşgalci ABD askerinin, camiye sığınan yaralı Iraklı'yı gözünü kırpmadan öldürmesi tüyler ürperti. Vahşeti kinayan ABD basını bile, bu görüntülerin bir daha yaşanmamasını istiyor

Amerikalı bir askerin Irak'ın Felluce şehrinde bir camideki yaralı ve silahsız Iraklıyı başından vurarak öldürdüğü görüntüler, bütün dünyada büyük tepkiye karşlandı. İnfaz görüntülerinin yayınlanması ABD Savunma Bakanlığı'na zor duruma düşürdü. Vahşete ilk tepki Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, olayla ilgili kapsamlı soruşturma yapmasını istedi.

ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ise, görüntüleri izlemeyi söyledi, meselelerin Irak'taki yönetim ve askeri yetkililer tarafından ele alınacağını bildirdi. Pentagon, yaralıya atış eden askerin savaş alanından çekildiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BATI BASININDAN BÜYÜK TEPKİ

New York Times gazetesi, askerin sorgulanmak üzere savaş bölgesinden alınışını yazdı. Yıralı direnişçilerin üzerine bubi tuzakları konulduğunu belirten gazete, bu eylemlerinin üzerine yerleştirildiği patlayıcı maddelerle intihar saldırılarına gerekçe gösterdiklerini hatırlatarak ABD askerinin bu düşüncelerle atış açması olabileceğini iddia etti.

The Washington Post gazetesi de, NBC tarafından çekilmesine rağmen ABD televizyonlarında rahbet görünmeyen vahşi infaz görüntülerinin Arap kanallarında tekrar tekrar yayımlandığına dikkat çekti. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi



ABD elçiliğine siyah çelenk

Felluce'de savaş suçları işleyerek bir insanlık dramına sebep olan ABD, Türkiye'nin çoğu şehrinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Ankara'da ise, Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası üyeleri ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı. Sendika Üyeleri, Türk halkına, Amerikan mallarını boykot çağrısı yaptı.



81 ilden gelen Diyanet-Sen Şube ve İl Başkanı, Irak ve Filistin başta olmak üzere dünyada işkence ve katliamların sona ermesi için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir dua eylemi gerçekleştirdi.

ABD elçiliğine protesto

Ankara/EVRENSEL Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen üyeleri ABD Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bırakarak, Birleşmiş Milletler, dünya çapında katli oğullarını ve tüm dünya halklarına ABD'deki katliamlara karşı sesleri kalmamaya çağırdılar.

Kaymaz, Irak'ta yürütülen katliamların tahşi seferinden farkedilmediğini belirterek, "terörün kim, Irak topraklarını kana bulayan ABD mi yoksa ABD'ye karşı kendi topraklarını savunan Irak halkı mı" diye sordu. Birleşmiş Milletlerin, İttihat İttifaklarının, dünya çapında tüm kitle örgütlerinin katliama sesleri kaldırdığını iddia eden Kaymaz, BM'yi kitle örgütlerini, tüm dünya halklarını katliama sessiz kalmamaya çağırdı. Açıklamalarını ardından ABD Büyükelçiliği'nin kapısına siyah çelenk bıraktı.



Sağlık-Sen Genel Sekreteri Hüsnü



SAVAŞ EN ÇOK ÇOCUKLARI VURUYOR.

Birleşmiş Milletler'in savaş öncesi yaptığı bir araştırmaya göre Irak'ta 79 bin çocuk ölecek, 200 bin çocuk evsiz kalacak, 20 bin çocuk sakatlanacak, 1 milyon çocuk savaşın yol açtığı psikolojik travmayla baş başa kalacak.



MEMUR-SEN

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Memur-Sen Konfederasyonu adına İmtiyaz Sahibi
DR. Ahmet AKSU / Genel Başkan

Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet ÇETİN

Yayın Kurulu

Mustafa AYDIN, Cengiz KON,
Adnan ŞENOL, A.Mutlu ALKIŞ,
Abdurrahman AKYOL

Editör

Nagehan ÖZDEMİR

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
Strazburg Cad. No:44 Sıhhiye / ANKARA

Tel : 0.312.230 09 72 - 73
230 48 98

Büro Cell : 0.533.657 97 03-04

Fax : 0.312.230 39 89

e-mail : memursen@memursen.org.tr
www.memursen.org.tr